

Stichting Dhonden

Nieuwsbrief nr. 13 2019

Meer informatie vindt u op onze website: www.dhonden.nl.

Hebt u vragen dan kunt u mailen naar info@dhonden.nl

Stichting Dhonden

De projecten van Stichting Dhonden zijn gericht op:

- het in stand houden van Tibetaans boeddhistische kloosters en onderwijsinstellingen;
- het ondersteunen van monniken, nonnen en leken in die kloosters in levensonderhoud en medische zorg;
- het bevorderen van de Tibetaanse cultuur en traditie, welke geworteld is in het Boeddhisme.

De Stichting is in 2001 opgericht door Geshe Sonam Gyaltzen. Geshela is in 1941 geboren in Lhasa, de hoofdstad van Tibet. Op zesjarige leeftijd werd hij tot monnik gewijd in de Ganden kloosteruniversiteit, vlakbij Lhasa. Sinds 1992 geeft Geshela onderricht over het Tibetaans boeddhisme in het Maitreya Instituut.

De toestroom van monniken plaatst de kloosters in India onder voortdurende financiële druk. De nieuwe monniken hebben huisvesting, voedsel en gezondheidszorg nodig. Aangezien ze vrijwel allemaal zeer arm zijn en niet gesteund worden door familie berust de volledige zorg voor deze monniken bij de kloosters. De materiële middelen van een klooster echter zijn veel beperkter dan voorheen in Tibet. Stichting Dhonden helpt om deze problemen op te lossen. Belangrijk daarbij is dat de kloosters in Zuid India essentieel zijn voor het behoud van de rijke Tibetaans boeddhistische traditie, zoals ook Geshela vaak benadrukt.

Bericht van Geshela:

"Practising generosity creates very much positive energy.

For all your support: Thank you!"



Projecten 2020

Ganden Jangtse Medische kliniek en het Zieke monniken fonds

Voor 2020 vragen we speciaal aandacht voor twee projecten: 1. de medische kliniek van het Ganden Jangtse klooster en 2. het zieke monniken fonds. Beide projecten hebben dringend aanvullende middelen nodig aangezien zeer veel monniken en leken medische zorg behoeven en gebruik maken van deze faciliteiten.

De medische kliniek is gelegen te midden van de Tibetaanse nederzetting in Mundgod India aan de rand van het Ganden klooster. In de kliniek zijn zowel dorpelingen als kloosterlingen welkom. Indien een meer gespecialiseerde behandeling nodig is, worden mensen doorverwezen naar een groter ziekenhuis in Hubli of Bangalore. De behandeling in een gespecialiseerd ziekenhuis wordt voor 50% bekostigd uit het Zieke monniken fonds.



Een verpleegster en arts



Ook kundige tandheelkundige zorg wordt verleend

Geshela en een paar vrienden van Stichting Dhonden zijn in december naar het klooster geweest (zie ook het activiteitenverslag). Zij waren zeer onder de indruk van de kliniek: de werkwijze is zeer professioneel en modern en grote aantallen mensen worden ondersteund. Vanwege de ziekte van één van hen moesten ze er zelf ook gebruik van maken, ze werden zeer vriendelijk en adequaat geholpen.

Sponsors individuele monnik

De persoonlijke sponsoring van monniken is voor dagelijkse behoeften en studiematerialen. Het is een directe ondersteuning van de verspreiding van de Dharma: een monnik wordt in de gelegenheid gesteld een tijd lang goed en zonder financiële zorgen te studeren en zo snelle vorderingen te maken.

Per 31/12/2019 ondersteunt u bij elkaar 67 monniken, inclusief enkele nonnen. Hiervoor onze hartelijke dank!

In de afgelopen jaren is het aantal sponsors en gesponsorde monniken helaas sterk teruggelopen, onder andere doordat een paar langdurige sponsors zijn overleden of het niet meer op konden brengen. Een flink aantal monniken heeft daardoor geen sponsor meer en om hen in staat te stellen hun studie goed te kunnen volgen is hulp vereist. Bijvoorbeeld de volgende drie monniken uit het kloosterhuis Tsawa Khamtsen zoeken dringend een sponsor:



Sangay Ngudup



Tashi Dorjee



Tashi Namgey

Als u zich hun lot aantrekt en langere tijd een monnik wilt ondersteunen (voor ca 300 euro / jaar) kunt u mailen naar info@dhonden.nl of contact opnemen met 1 van de bestuursleden van de Stichting (Geshe Sonam Gyaltzen, Jacoba Postma, Marina de Gier, Marco Werre).

Overige projecten

Ook de andere langlopende projecten van Stichting Dhonden blijven essentieel:

- **Voedsel voor monniken**- het sponsoren van dagelijkse maaltijden van de monniken van het Ganden Jangtse klooster;
- **de Ganden Jangtse bibliotheek** - om de geschriften met de unieke Tibetaanse traditie en cultuur te bewaren;
- **Huisvesting/algemene steun Tsawa Khamtsen** - het aantal monniken blijft jaarlijks toenemen; inmiddels leven meer dan 500 monniken in Tsawa! De last van onderhoud, hypotheek, nieuwbouw van kamers en levensonderhoud blijft substantieel.

Met het bijdragen aan de genoemde basisvoorzieningen kunnen de monniken de Tibetaanse traditie en cultuur in stand houden.



Activiteitenverslag stichting Dhonden - 2018 en 2019

2019 was een bijzonder jaar voor het Ganden klooster omdat de 600^{ste} verjaardag van het in paranirvana gaan van grote meester Lama Tsong Khapa werd gevierd. Lama Tsong Khapa stond aan de basis van de Gelugpa traditie van het Tibetaans boeddhisme en was oprichter van het Ganden klooster.



Geshela en een aantal studenten hebben in december 2019 de festiviteiten in de kloosters bijgewoond, met als belangrijk onderdeel lessen van ZH Dalai Lama. In *de bijlage* is een impressie hiervan opgenomen van de hand van Koosje van der Kolk.



In verband met deze bijzondere viering heeft Stichting Dhonden in 2018 een grote wervingsactie onder sponsoren gedaan. Dit heeft geleid tot zeer grote incidentele donaties, waardoor in 2018 in totaal het recordbedrag van € 94.000,- is ontvangen van gulle donateurs! Aanvankelijk was de intentie van Geshela en het bestuur om hiermee een jubileumuitgave van de Ganden Jangtse Bibliotheek voor een deel te sponsoren, maar dit bleek bij nadere analyse niet nodig. In overleg met de donateurs zijn de extra donaties verdeeld over de volgende kernprojecten:

- Zieke monniken fonds: € 17.000
- Voedsel voor monniken: € 17.000
- Tsawa Khamtsen – Huisvesting/algemeen: € 45.000

Waarschijnlijk mede door deze grote vrijgevigheid in 2018 is het jaar 2019 helaas het laagste jaar in ontvangen donaties sinds de oprichting in 2001 geweest: 14.000 euro. Gezien de samenhang met de grote vrijgevigheid in 2018 (mede gericht op het jubileumjaar 2019) hopen wij dat de donaties in 2020 weer op het oude peil terugkeren.

Financieel verslag stichting Dhonden 2019

De werkwijze van de stichting en enkele bijzonderheden:

- o Geshe Sonam Gyaltsen en het bestuur moeten altijd overtuigd zijn van het nut van de projecten. Er wordt altijd zorgvuldig gekeken waarvoor en wie gesponsord wordt.
- o Elke euro die u bijdraagt komt terecht op de door u gekozen bestemming. Alle organisatiekosten worden opgebracht door de bestuursleden van de Stichting, hetzij door de kosten privé te betalen, hetzij door een extra bedrag te schenken aan Stichting Dhonden.
- o Het kan voorkomen dat de stichting grote bedragen op de bank heeft staan. Dat komt omdat veel mensen in de loop van het jaar meerdere bedragen overmaken (bijvoorbeeld maandelijkse overboeking voor de sponsoring van een monnik). Dit bedrag wordt eenmaal per jaar overgemaakt naar India om bankkosten te besparen.

- In 2019 hebben we helaas veel problemen gehad met het overboeken van geld naar de banken in India; door gewijzigde Swift codes en vereisten van de overheid hebben we ca € 5.700,- retour ontvangen, waarbij door de banken ook een aanzienlijk bedrag aan kosten is gerekend. We hebben dit uitgebreid onderzocht en hopen dat in 2020 dit weer net zo soepel verloopt als in de afgelopen 18 jaar.

Mocht u een vraag hebben met betrekking tot financiële aspecten van de stichting dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de stichting, Marco Werre via marco@werre.org.

Donaties

Ook in 2020 hopen wij weer veel te bereiken dankzij uw steun!
Uw donaties kunt u overmaken naar:

Bankrekening: NL35INGB0007309892,t.a.v. Stichting Dhonden, Breda.

Graag onder vermelding van het project waarvoor u wilt doneren. U kunt ook een algemene donatie geven; in dat geval beslist Geshela met het bestuur de bestemming op grond van de actuele noodzaak.

PM Degenen die nog geld overboeken naar de oude ABN/AMRO rekening verzoeken wij dit i.v.m. opzegging van deze rekening te wijzigen naar bovenstaande rekening.

Stichting Dhonden 2019

Date: 31-12-2019

Staat van Baten en Lasten	2019	2018	2017
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
BATEN			
Algemeen	3.361	701	3.373
Individuele sponsoring	9.667	10.002	14.075
Tsawa Khamtsen - huisvesting / algemeen	0	47.184	1.139
Tsawa Khamtsen - Reparatie dak	0	100	25.265
Ganden Jangtse Hospital	135	18.091	65
Zieke monniken fonds	0	180	310
Voedsel voor monniken	190	17.591	50
Ganden Jangste Library	508	245	553
Donaties / rente voor organisatie kosten	100	44	380
Interest	5	0	9
Totaal Baten	13.966	94.138	45.219
BESTEMMING			
Donaties			
Individuele sponsoring	9.555	11.691	13.150
Ganden Jangste klooster	0	100	0
Tsawa Khamtsen - huisvesting / algemeen	0	47.181	26.279
Ganden Jangtse Hospital	90	17.221	0
Zieke monniken fonds	0	490	0
Voedsel voor monniken	0	17.671	0
Ganden Jangste Library	435	400	753
Donaties vooraf ontvangen	154	-1.721	1.246
Toevoeging aan reserve: bestemming nog te beslissen	3.366	701	3.382
Kosten			
Organisatie kosten	66	24	24
Bankkosten	300	380	310
Totaal Lasten	13.966	94.138	45.144

Balans per 31/12

	2019	2018	2017
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
ACTIVA			
Spaarrekening Giro	7.905	1.905	7.901
Spaarrekening Bank	1.114	1.109	1.109
Kas	0	0	0
Bank	3.792	1.316	6.920
Giro	5.220	10.131	-449
Totaal activa	18.030	14.460	15.481
PASSIVA			
Vooruit ontvangen donaties:			
* Donaties individuele sponsoring	8.999	8.887	10.576
* Ganden Jangste	0	0	100
* Tsawa Khamtsen - huisvesting / algemeen	153	153	50
* Ganden Jangtse Hospital	980	935	65
* Zieke monniken fonds	0	0	310
* Voedsel voor monniken	210	20	100
* Ganden Jangste Library	168	95	250
* Reserve for org.kosten / bankkosten (donaties bestuur)	-529	-265	97
Te betalen kosten	50	0	0
Reserve: bestemming nog te beslissen	8.000	4.634	3.934
Totaal passiva	18.030	14.459	15.480

Bijlage - Impressie van Koosje van de vieringen in december 2019

Van 14 t/m 22 december 2019 vierde ZH de Dalai Lama in de kloosters in Mundgod dat 600 jaar geleden de grote meester Lama Tsong Khapa in paranirvana ging.

Ieder klooster heeft op de bovenste verdieping slaapvertrekken voor de Dalai Lama en ZH de Dalai Lama verplaatste zich telkens van klooster naar klooster. In Drepung Gomang zegende de Dalai Lama de nieuwe overdekte debathal in en onderwees hij een tekst over "Het Herkennen van de Moeder" over de leegte. In Drepung Loseling woonden we de Lama Tsong Khapa langlevens-initiatie bij, in Ganden Shartse op 21 december de viering van Lama Tsong Khapa dag en op 22 december de langlevens-poedja voor ZH Dalai Lama, waar hij beloofde tenminste 113 jaar oud te worden!

Ganden Shartse ligt om de hoek van de plek waar wij verbleven, dus we liepen er vaak langs en zagen hoe de debatplaats van Shartse voor de tempel, waar ook de stoepa's van de vorige Kyabje Trijang Dorjechang en Zong Dorjechang staan, werd omgetoverd in een plaats waar duizenden de viering konden bijwonen. De viering bestond uit toespraken door de abt van Ganden Shartse, de abt van een klooster uit Mongolië waar de lering van Lama Tsong Khapa weer opleeft, de Ganden Tripa en anderen.



Bij deze gelegenheid kwamen veel nieuwe biografieën uit en ook de complete werken van Lama Tsong Khapa uitgegeven door de Ganden Jangtse Library, waarvan Geshe Sonam Gyaltzen zelf een werk heeft gesponsord. Wat duidelijk werd is hoe Lama Tsong Khapa ook in deze tijd nog zo'n grote invloed heeft op het boeddhistische leven. Dat benadrukt ook het hoofd van de Tibetaanse regering in ballingschap Lozang Sangye, die de Dalai Lama bedankte voor zijn bewuste keuze voor geweldloosheid. Hij wees op de toestand in de wereld, waar de nadruk ligt op economische ontwikkelingen, wat gepaard gaat met een wapenwedloop en vele conflicten in de wereld. Zowel hij als ZH de Dalai Lama gaven aan dat boeddhisme in essentie gewelddoos is en veroordeelden de situatie in Myamar waar Rohinjo's worden verdreven. Hij bedankt de Indiase regering dat de Tibetaanse kloosters in India weer konden opbloeien. Lozang Sangye bedankte de Dalai Lama voor zijn niet aflatende inspanningen voor het behoud van de Tibetaanse cultuur en religie.

De Dalai Lama had een project geïnitieerd om alle klassieke teksten van het boeddhisme op een nieuwe manier in te delen. Het team, dat in nauwe samenwerking met de geleerde Geshes van alle kloosters daaraan jaren heeft gewerkt, bood nu de teksten aan in zowel westerse boeken als blokprint versie aan de Dalai Lama. Hierin is alle boeddhistische onderricht verdeeld in drie delen: wetenschap (onderlinge afhankelijkheid, oorzakelijkheid), filosofie, en de specifiek boeddhistische religieuze teksten. De Dalai Lama voorspelde dat op deze manier ook niet-boeddhistische wetenschappers inzage krijgen in Boeddha's woorden waardoor het boeddhisme nog lang kan voortbestaan. De Dalai

Lama sloot de dag af door een korte impressie van hoe deze Lama Tsong Khapa dag in Tibet werd gevierd en onderwees uit teksten van de 2de en 7de Dalai Lama.

De dag voor ons vertrek kreeg Geshe Sonam Gyaltzen bezoek van een Rinpochee uit het Ganden klooster, waarmee hij uren heeft gesproken. Rinpochee vroeg hem alles over de rituelen zoals die in Tibet en ook later in India werden uitgevoerd. Beiden beseften dat er steeds minder monniken zijn die de periode in Buxaduar hebben meegemaakt. Net nadat we waren aangekomen hoorden we dat er een Geshe was gestorven, zodat er nu nog 29 Geshes zijn die Buxaduar hebben meegemaakt. Geshe Sonam Gyaltzen bood de Rinpochee zijn Lifestory aan, waarin uitgebreid wordt beschreven hoe het Ganden klooster functioneerde in Tibet, hoe de monniken in Buxaduar zich hebben ingespannen voor het behoud van de kloosterstudie en hoe ze zich hebben ingespannen de kloosters weer op te bouwen in Zuid-India. Waaronder het Ganden klooster, dat wij nu mochten bezoeken, waar we aan alle kanten de monniken hoorden memorizeren, reciteren, studeren en debatteren. Een levend bewijs van het belang van de kloosters in Zuid India voor het behoud van de rijke Tibetaans boeddhistische traditie!